

Verslag bustocht 16 april

Vandaag gaan we weer met Wally op stap. Het belooft een mooie dag te worden.

Al is het nog wat fris, de zon laat zich al zien.

Het was tijd voor een kopje koffie, dat werd gebruikt op een ons bekend adres : De Biltse Hoek.

Het smaakte ons lekker, het is er altijd gezellig. Het is nu 11.45 uur.

We gaan weer op pad. Onderweg vertelt Peter, onze chauffeur, verschillende wetenswaardigheden, zoals hotel Corendon. Dat heeft niets te maken met de twee mannen van het reclamespotje. Het hotel is opgericht door twee Turken,...ook leuk om te weten. Onderweg vertelt hij ook over de ganzenplaag, waar de betreffende boeren niet blij mee zijn. Die beesten trekken de gewassen uit de grond en ze beschadigen de akkers! Toch hebben ze langs het water oranjekleurige hekken geplaatst om de pulletjes te beschermen.

Onze trip gaat verder en we passeren prachtige boerderijen. Vele zijn omringd door bloesembomen.

En zo komen we terecht in Lexmond. Hier gebruiken we de lunch. Na een heerlijke lunch stapt Hans bij ons in. Hij vertelt van alles over de omgeving. Hij is trots op zijn woonomgeving. Hij vertelt er graag over.

Wij dachten dat we langs de vele koolzaadvelden reden, maar ze heten heriks. En zo rijden we langs de Lek. Ook hier weer een vloed aan bloesem met appel- en perenbloesem. Wat een prachtige tocht!

We passeren vele, vele dorpjes: Leerdam, Schoonderwoerd, Culemborg, Nieuwkoop. Bij elk dorp had Hans wel een verhaal. Zo betekent Nieuwkoop (koop betekent recht). Je kreeg dan het recht om een stuk grond te bebouwen, en daarop een huis te zetten. Zo was er bij elk dorp een verhaal en ondertussen "vliegen" de bloesemvelden voorbij. Prachtig allemaal. Ook aan deze dag komt een eind.

Wij danken Wally, Emmie en Peter voor hun goede zorgen.

Het is, dankzij hun, een heerlijke dag geworden.

Han Brouwer

