

KBO-busreis van dinsdag 19 februari 2019

Het was weer zover: de opening van de gezellige dagtochten georganiseerd door Wally en Emmy. We vertrokken vanaf Velsbroek naar de andere opstapplaatsen, en als laatste IJmuiden. Het was aangekondigd als een verrassingstocht met een lach en een traan. Allemaal waren we nieuwsgierig wat voor dag het zou worden. Het begon met een mooie rit door de polders van de Beemster en de Schermer met fijne uitleg door Peter en de chauffeur.

We gingen richting Oterleek waar we bij Bianca werden verrast met heerlijke koffie en zelfgemaakte appeltaart. Na dat genuttigd te hebben vertrokken we richting Andijk, waar we opnieuw werden verrast met een heerlijke lunch in de Expositieruimte "de Mantel". Na de lunch gingen wij naar de zaal waar we uitleg kregen met dia's van de schilder Marius van Dokkum, gepresenteerd door zijn zus Annet Mantel - van Dokkum.

Heel interessant was de uitleg hoe de schilder te werk gaat om zijn humoristische werk tot stand te brengen. Na de uitleg en bezichtiging van zijn vele werk kregen wij nog een heerlijk kopje koffie of thee met een bonbon. Zo was het weer een fijne dag geworden. Wally en Emmy, ga zo door!!!!

Ada Reusing

